

## *«Διδακτική Επίσκεψη στον Κεραμεικό»*



*Εδώ, που τελειώνει η ζωή του άστεως και αρχίζει η χώρα των νεκρών....*

*Εδώ, που ξεκινά η ιερή πομπή των Ελευσίνιων Μυστηρίων....*

*Εδώ, στην αφετηρία της πομπής των Παναθηναίων...*

*Εδώ, που ο κεραμεικός τροχός έχει την τιμητική του...*

*Εκεί στον Κεραμεικό, μια ομάδα μαθητών της Γ' τάξης, άκουσαν για τα μυστικά ενός νεκροταφείου από τις ανάγλυφες επιτύμβιες στήλες.*



*Θεμιστόκλειο τείχος.*

*Συνοδοιπόρος μας και ξεναγός η κυρία Αθηνά Βασιλειάδου, καθηγήτρια Γαλλικών του σχολείου μας, που ξετύλιξε το κουβάρι της ιστορίας και μέσα από ιστορικές αποτυπώσεις και ανέκδοτες διηγήσεις μας κίνησε το ενδιαφέρον για τον εξωτερικό αρχαιολογικό χώρο. Ακολουθώντας τον Ηριδανό ποταμό που ακόμα κυλούσε σε*

*πείσμα των καιρών, θαυμάσαμε την τέχνη των επιτομβίων στηλών, τα ανάγλυφα και τις λευκές ληκύθους .Μάθαμε για το Δίπυλο και το Δημόσιο Σήμα.*

*Στο φιλόξενο μουσείο του Κεραμεικού με τα αγγεία, τις υδρίες, τους αμφορείς και τα κοσμήματα από πηλό, τα ανάγλυφα και τα αγάλματα των λεόντων και της σφίγγας θαυμάσαμε την τέχνη της κεραμικής και όχι μόνο.*



*Οι μαθητές μας, με τις σημειώσεις που ετοίμασε η καθηγήτρια τους για τον καθένα, γνώριζαν από κοντά αυτά για τα οποία είχαν προετοιμαστεί...*



*«Η σφίγγα».*



*«Ο Ταύρος»*

*Αποχαιρέτισαμε τον εσωτερικό και εξωτερικό αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, αυτό το βροχερό πρωινό της επίσκεψης μας, βρίσκοντας καταφύγιο για ένα πρόχειρο γεύμα στο Θησείο, αφού θαυμάσαμε από μακριά τον βράχο της Ακρόπολης και την Αρχαία Αγορά.*

